

INGEN AMERIKANSKE SOLDATER PÅ DANSK JORD!

Regeringen forhandler med USA om adgang til at operere militært fra dansk jord.

Allerede omdannelsen af Skrydstrup Flyvestation til en fælles NATO-base for flåden af F-35 kampfly i Nordeuropa er et skridt i denne retning.

At give grønt lys for at amerikanske soldater kan operere fra dansk jord og opbevare deres materiel her er endnu en dybt alvorlig optrapning.

Det vil forstærke faren for at Danmark bliver krigsskueplads i en kommende krig.

Midt i en højspændt krisesituation mellem USA/NATO og Rusland om Ukraine, laver regeringen denne provokation. Danmarks totale underlæggelse under USA bliver stadig tydeligere. Dette er dybt alarmerende og farligt.

Vi kan ikke stole på de påståede fredelige hensigter eller lovning om at atomvåben holdes ude. Dertil kender vi historien for godt. Tænk blot på atomflyene på Grønland. At de bar atombomber blev kun afsløret fordi et af flyene havarerede. Og atomsprænghoveder kan hurtigt indføres fra lagre i Tyskland.

Regeringen må øjeblikkeligt afbryde forhandlingerne om adgang for amerikanske militær i Danmark!

Ønsker vi en krig i Europa?

Alle siger nej !

Men politikere og presse sender alligevel konstant signaler der omhandler krig. F. eks.:

- *'Vi skal da sende våben til Ukraine!'*.
- *'Putin siger, at de russiske soldater kun skal holde øvelse, men vi bliver nødt til at sende soldater, Rusland er jo farlig!'*.
- *'Kun tunge våben kan få Putin til at holde sig fra Ukraine!'*.
- *'Vi skal ikke være naive!'*.
- *'De Baltiske lande er meget bange!'*.

Situationen i Ukraine er voldsom betændt og plaget af de sidste års regeringsskifte og fascistiske grupperinger både i militær og i regering, med udenlandsk indblanden - særligt fra USA.

Ydermere er Ukraine også blevet en brik i NATO's udvidelser mod Øst.

Skal vi danskere så blive bange?

Hvad sker der i Ukraine og de omkringliggende lande hvis der bliver krig?

Hvad sker der i Danmark hvis der bliver krig?

Konsekvenserne af krig er voldsomme, og vi mener, der skal bruges mange flere ressourcer på at finde fredlige løsninger.

De signaler vi her fra Danmark skal sende er derfor:

- At fredelige og diplomatiske løsninger er vejen frem.
- Vi bør overveje og handle ud fra ideer og tanker om, at fred er en mulighed, hvis vi faktisk vil sikre freden i Europa.

Krig gavner kun våbenindustrien, den leder ikke til noget positivt. Folk på tværs af landegrænser skal stå sammen om at forlange fred.