

God eftermiddag alle sammen, og velkommen til slotspladsen i anledning af Folketingets åbning. Mit navn er Pernille Grumme, og jeg skal præsentere jer for eftermiddagens mange talere og kunstnere. Selv er jeg formand for Kunstnere for Fred, og vi har et motto, som nogle sikkert har hørt før: Uden Sandhed Ingen Fred.

For mig at se, er demokratiet i alvorlig fare, og vi, folket, skal have magten tilbage. Vi skal kunne kræve en fri og uzensureret debat, hvad enten det handler om farlige sygdomme eller de farlige fjender, vi angiveligt er truet af. Hvad der er sandt og falsk? Pressen, som skulle være demokratiets vagthund, er for længst blevet et korrumperet, logrende kæledyr, som adlyder magten med et indsmigrende bjæf.

For godt 19 år siden blev blev krigen mod terror skudt i gang med et kæmpe terrorangreb mod New York og Washington og i løbet af et par timer, var fjenden udpeget. Vi mangler dog stadig at se beviserne, som også er vanskelige at fremskaffe, da den officielle forklaring om 9.11 er i mod fysikkens love. Ikke desto mindre gentages løgnet af alle vestens journalister og politikere, som imidlertid ikke vover en egentlig debat om emnet. Ikke en eneste tør stille op, men man forsøger krampagtigt at latterliggøre alle, der ikke tror på vrøvlet, som konspirationsteoretikere. Eller man truer med bøder og fængsel til de truende, såkaldte "påvirkningsagenter"! Uha, Uha.

Hvad er man så, hvis man lyver landet i krig? Alle ved, at Irakkrigen blev skudt i gang på en påstand om, at Saddam Hussein havde masseødelæggelsesvåben. Det var løgn. Men i dag fødes stadig deforme børn i Irak, fordi der blev bombet med forarmet uran.

Angrebskrigen mod Afghanistan handlede om, at vi skulle bombe Osama bin Laden ud af den jordhule, hvorfra han *angiveligt* havde dirigeret 9.11.- terrorangrebet. Men siden

skiftede årsagen til krigen så mange gange, at de færreste kan huske, hvor vi egentlig skulle sende soldater derover.

Vores filantropiske bestræbelser for at udbrede fred og demokrati fortsatte derefter til Libyen. Det var det mest vel-fungerende land i Afrika, med gratis uddannelse og sundhedsvæsen, og hvor Gaddafi havde skabt et enormt vandingsanlæg, der kunne overrisle store dele af ørkenlandet og gøre det frodigt! Men på baggrund af en løgn om, at han massakrerede sin egen befolkning, igangsattes en såkaldt humanitær intervention.

Det humane bestod i at slå tusindvis af uskyldige mennesker ihjel, smadre deres byer, skoler og hospitaler, ødelægge og forgifte det gigantiske vandingsanlæg, myrde Gaddafi, tage kontrol over landets olieklender, og stjæle deres guld. I dag er der borgerkrig, kaos, sult og folk bliver solgt som slaver.

Så blev det Syriens tur. Man påstod, at Assad havde brugt giftgas mod sin egen befolkning, det er heller aldrig bevist,- det er tvært i mod modbevist. Men på baggrund af denne løgn har man tæppebombet det stakkels land, dræbt mange hundrede tusind uskyldige mennesker og drevet flere millioner på flugt.

Der er absolut ingen mennesker, der har fået det bedre af NATO's sidste 19 års krige, som vi er blevet bildt ind handler om at udbrede frihed og demokrati og bekæmpe terror. Alle har fået det ekskremet meget værre. Det handler om at kontrollere deres olie, gas, litium, uran, opiumsvalmuer og stjæle deres guld. Og så har vi – NATO- landende skabt 37 millioner flygtninge, der sidder rundt omkring i afskyelige lejre, og som ingen ønsker at tage sig af.

Vores såkaldte aktivistiske udenrigspolitik har også haft katastrofale konsekvenser for de soldater, som med livet

som indsats, blev sendt ud i verden for at "fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne". De kom hjem med ar på krop og sjæl, og skal bruge resten af deres liv på at "overleve" i kamp med sagsbehandlere for at få lidt fred.

Nu vil jeg præsentere den første taler, som er en af disse veteraner, der har forsøgt at råbe myndighederne op i årevis. Velkommen til Brian Vilhelm Bjørnssøn.

Tusind tal til Brian som tør stå op og sige fra.

Ligesom veteranerne er også whistleblowerne blevet ualmindeligt dårligt behandlet. Dem, der gjorde deres pligt og talte sandt, DE blev straffet med fængsel og bøder og ødelagte liv. Det er strafbart at sige sandheden. Det beviser den behandling Jullian Assange har fået. Han har offentliggjort beviser på USA's brutale krigsførelse og overtrædelse af international lov, og har nu været forfulgt eller indespærret i over 10 år. Man gør alt for at gøre ham tavs, for er er så farlig for de psykopatiske krigsmagere. Han mener, at hvis de magtfulde lyver for os, har vi ret til at vide det. Enig!

Og så vil jeg byde velkommen til den næste taler: